

De Gemeente

Bij welke gemeente of kerk moet ik zijn?



Daniel Bubenzer, Philipp Bubenzer, Jean-Denis Rossel



Stg. Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260
7120 AG Aalten, Nederland
www.uhwdw.nl / www.debijbelvoorjou.nl

© 2018 GBV Dillenburg GmbH

Bijbelcitaten komen uit de HSV © stg. Herziene Statenvertaling /
Jongbloed Groep Heerenveen of uit de Voorhoeve-editie van het NT.

ISBN 978 90 5907 4804

1e Nederlandse oplage 2019

Grafische vormgeving: David Lehnhardt

Vertaald en door GBV bewerkt uit het Frans.
Originele titel: „L'Eglise - Avec qui se rassembler ?”

**Heb je vragen?
Mail dan naar
info@debijbelvoorjou.nl**

**Bestellingen
voor deze brochure:
bestel@uhwdw.nl**

De Gemeente

Bij welke gemeente of kerk moet ik zijn?



Daniel Bubenzer, Philipp Bubenzer, Jean-Denis Rossel

Waar het om gaat

Als je vandaag de dag naar de Christenheid kijkt, vraag je je misschien af:

- Waarom zijn er zo veel verschillende groepen Christenen?
- Waar kan ik Christenen vinden die samenkomen in overeenstemming met Gods Woord?
- Is er een manier om de eenheid van de Gemeente tot uitdrukking te brengen zoals God dat wil, dus een eenheid die geconcentreerd is rondom de Heere Jezus?

Het doel van deze brochure is om te laten zien hoe de verdeelde toestand in de Christenheid is ontstaan. En ook: te laten zien dat er inderdaad een manier is om de eenheid van de Gemeente tot uitdrukking te brengen zoals God het wil, een eenheid die écht focust op de Heere Jezus.

Deze brochure is niet verbonden met een bepaalde Christelijke organisatie, maar wil eenvoudigweg teruggaan naar het Woord van God.

Al hebben de illustraties hun beperkingen, ze zijn bedoeld om een beter inzicht te bieden in het onderwijs dat het Woord van God ons geeft. Daarom gebruiken wij ze, maar we raden aan de aangegeven Bijbelteksten na te lezen in hun context.

Het is ons gebed dat God Zijn Woord zal gebruiken door middel van deze brochure als aansporing om te reageren op de liefde van de Heere, Die Zijn Gemeente heeft liefgehad (Efeze 5:25).





Welke kerk is volgens
Gods gedachten de
ware kerk?

Wat zegt
Gods Woord
daarover?



De Gemeente / Kerk / Vergadering (*)

Wat is de Gemeente?

Uit de Joden



Uit de volken (alle anderen)



God spreekt
over maar één
Gemeente!

DE
BIJBEL

* Het woord 'gemeente' is de Nederlandse uitdrukking voor het Griekse woord ekklesia, dat letterlijk vertaald 'eruit geroepenen' betekent. Het werd gebruikt om een vergadering of bijeenkomst aan te duiden. De Gemeente, de Kerk of de 'Vergadering van alle ware gelovigen' (NGB) bestaat uit alle mensen die gered zijn door de Heere Jezus.

Het Woord van God zegt:

-  '... ons die Hij ook heeft geroepen, niet alleen uit **de Joden**, maar ook uit **de volken**'. (Romeinen 9:24)
-  'Is God alleen de God van **de Joden**? Niet ook van **de volken**? Ja, ook van de volken; er is immers de ene God, Die ... zal rechtvaardigen'. (Romeinen 3:29-30)
-  '[Hij profeteerde] dat Jezus zou sterven ... opdat Hij ook de verstrooide kinderen van God **tot één zou vergaderen**'. (Johannes 11:51-52)

'... de Gemeente van God ... die Hij Zich heeft verworven door het bloed van Zijn eigen Zoon'. (Handelingen 20:28)

-  'En de Heere voegde dagelijks **bijeen [of: bij de gemeente]** die behouden werden'. (Handelingen 2:47)
-  'Zo zijn wij, de velen, **één Lichaam in Christus**, en elk afzonderlijk leden van elkaar'. (Romeinen 12:5)



Wie leidt de Gemeente?

De Heere Jezus
voegt mensen bij
elkaar en leidt
Zijn Gemeente!



Het Woord van God zegt:

-  'En Hij is **het Hoofd** van het Lichaam, de Gemeente ... opdat Hij in alle dingen **de eerste plaats** zou innemen ... door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis' (Kolosse 1:18-20).
-  '... **op deze Rots zal Ik Mijn Gemeente bouwen**, en de poorten van de hades zullen haar niet overweldigen' (Mattheüs 16:18).

'Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.' (Mattheüs 18:20)

-  'En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als Hoofd over alle dingen gegeven aan de Gemeente, die Zijn Lichaam is' (Efeze 1:22-23).

Wat komt er openbaar in
het gemeenschappelijke
leven van de gemeente?



Het Woord van God zegt:

‘... hen die U Mij hebt gegeven’ (Johannes 17:24).

De gelovigen zijn een geschenk van de Vader aan de Zoon. Het zijn mensen die in liefde, heiligheid, eenheid, geloof, gemeenschap en vrede samenleven – een zichtbaar getuigenis van Wie God is en hoe Hij in deze wereld werkt.

- ‘En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, **opdat zij allen één zijn... opdat de wereld zal geloven** dat U Mij gezonden hebt’ (Johannes 17:20-21).
- ‘En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de **liefde** waarmee U Mij hebt liefgehad, **in hen is, en Ik in hen**’ (Johannes 17:26).
- ‘De menigte van hen die geloofden, **was één van hart en één van ziel**, en ... zij hadden alles gemeenschappelijk’ (Handelingen 4:32).
- ‘De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden **vrede** en werden opgebouwd; en zij wandelden **in de vreze des Heeren** en de vertroosting van de Heilige Geest **en namen in aantal toe**’ (Handelingen 9:31).
- ‘Maar u bent... een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte, opdat u de **deugden zou verkondigen van Hem** Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht’ (1 Petrus 2:9).



Hoe zijn de
scheuringen in de
Gemeente in de
loop van de eeuwen
ontstaan?

Wat zegt
Gods Woord
daarover?





Het begin van de onenigheid

Al vroeg in de geschiedenis van de Gemeente waren er gelovigen die verschillende partijen vormden.

‘... dat er twisten onder u zijn.’
(1 Korinthe 1:11)



Het Woord van God zegt:

‘Maar ik vermaan u, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen hetzelfde spreekt en dat er **onder u geen scheuringen zijn**; maar dat u vast aaneengesloten bent, één van denken en één van bedoeling’ (1 Korinthe 1:10).

‘Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisnoten van Chloë, **dat er twisten onder u zijn**’ (1 Korinthe 1:11).

‘Ik bedoel dit, dat **ieder van u zegt**: Ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas, en ik van Christus’ (1 Korinthe 1:12).

‘Is Christus gedeeld?’ (1 Korinthe 1:13).

‘Want wanneer iemand zegt: **Ik** ben van Paulus, en een ander: **Ik** van Apollos, bent u dan niet menselijk?’ (1 Korinthe 3:4).

‘**Wat** is dan Apollos, en **wat** is Paulus? **Dienstknachten** ...’ (1 Korinthe 3:5).



Later leidden allerlei onenigheden tot scheuringen ...

Wat vindt de Heere van de kerkelijke denominaties die er vanaf die tijd gevormd zijn?

'... tweedracht en aanleidingen tot vallen tegen de leer'.
(Romeinen 16:17)



Het Woord van God zegt:



'Nu is het duidelijk wat **de werken van het vlees** zijn: ... twist, jaloersheid, ... tweedracht, sekten' (Galaten 5:19-20).

'Ten eerste hoor ik, dat er, wanneer u als gemeente samenkomt, scheuringen onder u zijn' (1 Korinthe 11:18).



'Ik vermaan u, broeders, geeft acht op hen die tweedracht en aanleidingen tot vallen verwekken **tegen de leer** ...' (Romeinen 16:17).

OPMERKING

In de loop van de tijd zijn er dingen binnengeslopen die niet overeenkomen met Gods gezonde leer van de Bijbel en scheuringen veroorzaakt hebben:

- clerus (het instellen van een aparte groep van 'geestelijken')
- denominaties (kerkelijke groeperingen) ontstonden op basis van verschillende
 - leerstellingen,
 - kerkelijke regels,
 - begaafde en invloedrijke persoonlijkheden,
 - enz.

In dezelfde tijd zijn er andere vormen van ongerechtigheid binnengeslopen ...



-  echte gelovigen
-  'Christenen' die leven in leerstellige of morele ongerechtigheid
-  ongelovige mensen die zich alleen maar 'christen' noemen

Het Woord van God zegt:

Leerstellige ongerechtigheid

-  '... zoals er ook **onder u valse leraars** zullen zijn, die verderfelijke sekten heimelijk zullen invoeren en de Meester die hen gekocht heeft, zullen verloochenen En velen zullen hun losbandigheden navolgen, en om hen zal de weg van de waarheid gelasterd worden. En door hebzucht met verzonnen woorden zullen zij koopwaar van u maken' (2 Petrus 2:1-3).
-  'Wie heeft **u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?** Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg... Maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is' (Galaten 5:7-10).

Morele ongerechtigheid (= zonde in ons praktische leven)

-  'Men hoort algemeen van **hoererij onder u**' (1 Korinthe 5:1).
-  'Ik heb u in de brief geschreven, dat u geen omgang moet hebben met hoereerders; niet in het algemeen met de hoereerders van deze wereld, of de hebzuchtigen en rovers, of afgodendienaars, want dan zou u wel de wereld moeten uitgaan. Maar nu heb ik u geschreven, dat als **iemand die broeder genoemd wordt**, een hoereerder is, of een hebzuchtige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of rover, u met hem geen omgang moet hebben, dat u met zo iemand zelfs niet moet eten' (1 Korinthe 5:9-11).

Ongelovige, goddeloze mensen

-  'Want **bepaalde mensen zijn binnengeslopen**, die van ouds tot dit oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en onze enige Meester en Heere Jezus Christus verloochenen' (Judas vers 4).



**Daarnaast zijn er
godsdienstige
gebruiken ingevoerd ...**

Waarom hebben mensen
al die dingen ingevoerd
in de kerken?



Het Woord van God zegt:

-  '... **waarom onderwerpt u zich**, alsof u in de wereld leeft, **aan inzettingen** ... naar de geboden en leringen van de mensen... tot bevrediging van het vlees'. (Kolosse 2:20-23)
-  'En dat vanwege de binnengeslopen valse broeders, die zich hadden binnengedrongen om onze vrijheid te bespieden die wij in Christus Jezus hebben, **met het doel ons tot slavernij te brengen**'. (Galaten 2:4)
-  'Voor de **vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt**; staat dan vast en laat u niet weer onder een slavenjuk binden'. (Galaten 5:1)

OPMERKING

Voorbeelden van zulke toegevoegde godsdienstige inzettingen en gebruiken:

Het navolgen van menselijke geboden

1. Materieel kerkgebouw
2. Lijst maken van leden
3. aangestelde priesters
4. Menselijke wijding
5. Liturgie (vastgesteld programma voor kerkdiensten)
6. speciale ambtelijke kleding
7. verplichting de tienden te geven
8. Speciale kerkelijke feestdagen
9. Altaren
10. Menselijke middelaars

Christus volgen in vrijheid

- Gelovigen zijn het huis van God. (Efeze 2:19-22; 1 Petrus 2:5)
- ledere gelovige is een lid van het lichaam van Christus. (1 Korinthe 12:27)
- Christus heeft alle gelovigen tot priesters gemaakt. (1 Petrus 2:5; Openbaring 1:6)
- Christus zendt uit. (Galaten 1:1; Efeze 4:11-12; Handelingen 13:1-4)
- Christus leidt door Zijn Geest. (1 Korinthe 12:4-11; 24:26)
- Christus is de 'bekleding' van de gelovige. (Galaten 3:26; Efeze 4:24; Kolosse 3:12)
- Alles is van de Heere. (1 Korinthe 16:2; 2 Korinthe 8:9-14)
- ledere dag met Christus leven. (Galaten 4:10; Kolosse 2:16-17; Handelingen 2:46)
- Christus is het altaar. (Hebr. 13:10-14)
- Christus is de Middelaar. (1 Timotheüs 2:5)

Wat zegt God over deze verwarring?



- echte gelovigen
- 'Christenen' die leven in leerstellige of morele ongerechtigheid
- ongelovige mensen die zich alleen maar 'christen' noemen

Het Woord van God zegt:

'Het vaste fundament van God staat en heeft dit zegel: De Heere kent hen die de Zijnen zijn; en: Laat ieder die de Naam van de Heere noemt, **zich onttrekken aan ongerechtigheid.**

In een **groot huis** nu zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden; **en sommigen** wel tot eer, **maar anderen** tot oneer'. (2 Timotheüs 2:19-20)

OPMERKING

Onverschilligheid tegenover ongerechtigheid in Gods Huis is ook een zonde: het is onverschilligheid tegenover de Heere en tegenover onze broeders en zusters. Een echte gelovige kan niet onverschillig blijven tegenover kwaad (ongerechtigheid) in de Gemeente.

'En u ... hebt niet veeleer getreurd, opdat hij die deze daad begaan heeft, uit uw midden werd weggedaan?' (1 Korinthe 5:2)

'Als iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, heeft gemeenschap met zijn boze werken'. (2 Johannes vers 10-11)

Samenvatting:

In het begin van de Gemeente
'huis van God'



**Ontwikkeling
door de tijd heen**

* Gods Huis bestaat ook vandaag nog uit alle gelovige Christenen. Ook al is dat ene Huis voor ons als mensen niet meer zichtbaar, God ziet het nog wél!

Vandaag de dag*
'groot huis'



 echte gelovigen

 'Christenen' die leven in leerstellige of morele ongerechtigheid

 ongelovige mensen die zich alleen maar 'christen' noemen

Het Woord van God zegt:

In het begin van de Gemeente:
het **'Huis van God'**
(1 Timotheüs 3:15)

Vandaag de dag:
een **'groot huis'**
(2 Timotheüs 2:20)

De eerste Brief aan Timotheüs laat ons het 'Huis van God' zien; dat bestaat uitsluitend uit gelovige Christenen en was in de begintijd van de Gemeente ook als zodanig zichtbaar (1 Timotheüs 3:15). De tweede Brief spreekt in contrast daarmee over 'een groot huis', waarin zich alle mensen bevinden die de Naam van de Heere noemen (2 Timotheüs 2:19), dus alle mensen die zich Christen noemen, of ze nu werkelijk gelovig zijn of niet, of ze nu tot eer van de Heere leven of niet.

Het Bijbelse onderwijs over de vaten van een 'groot huis' geeft ons meer details:

- In de gouden en zilveren vaten kunnen we gelovigen zien die de kenmerken vertonen van goddelijke gerechtigheid en heerlijkheid (goud) en van verlossing (zilver).
- In de houten en aardse vaten kunnen we ongelovigen zien, die alleen gekenmerkt worden door hun aardse natuur.
- Naast het onderscheid wat materiaal betreft, worden de vaten ook onderscheiden naar de eer die zij brengen aan de Meester van het huis: sommige vaten zijn door hun praktische toestand tot eer, andere zijn door hun vuilheid een oneer voor hun Meester.
- Dus in een 'groot huis', de Christenheid, zijn helaas vreemde elementen binnengekomen, die niet 'van God' zijn, maar die tot oneer zijn van Hem.





Wat moeten we
doen gezien deze
verwarring en
ongerechtigheid in de
Gemeente?



Hoe kan ik samen met
anderen de eenheid van
de Gemeente rondom
de Heere Jezus tot
uitdrukking brengen?

Optie 1:

De eenheid tot uitdrukking
brengen door
'het afbreken van de muren'

Optie 2:

De eenheid tot uitdrukking
brengen door **'afscheiding
van ongerechtigheid'**

Laten we op de volgende bladzijden kijken naar deze optie 1 ...

Optie 1:

De eenheid tot uitdrukking brengen door **'het afbreken van de muren'**



Laten we de onderlinge liefde openbaren!

Laten we een verdraagzame houding vertonen!

Onze verschillen zijn onze kracht!

Laten we één zijn!

Laten we ons richten op wat we gemeenschappelijk hebben, en vergeten wat ons scheidt!

Sommigen zeggen:

Iedere kerkelijke groep is een bloem en samen vormen we een prachtig boeket!

In de hemel zullen er geen leerstellige scheidsmuren zijn!
Laten we ze nu dus alvast afbreken!

Laten we onze kerken samenvoegen!

Als we verenigd zijn, zullen we ook overtuigender zijn!



Optie 1:

De eenheid tot uitdrukking brengen door 'het afbreken van de muren'



Vergelijking met het Bijbelse begin



-  echte gelovigen
-  'Christenen' die leven in leerstellige of morele ongerechtigheid
-  ongelovige mensen die zich alleen maar 'christen' noemen

Uiterlijk lijkt dit een vorm van eenheid te bieden... maar deze 'eenheid' is bewerkt door een onverschilligheid tegenover kwaad.

'Want welk deelgenootschap hebben gerechtigheid en wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft licht met duisternis? ... En welk deel heeft een gelovige met een ongelovige?'
(2 Korinthe 6:14-15)

~~Optie 1:~~
 De eenheid tot uitdrukking brengen door afbreken van de muren
DIT IS DUS NIET EEN EENHEID IN OVEREENSTEMMING MET GODS GEDACHTEN, RONDOM DE HEERE JEZUS

Laten we op de volgende bladzijden kijken naar deze optie 2 ...

Optie 2:

De eenheid tot uitdrukking brengen door 'afscheiding van ongerechtigheid'

Het Woord van God zegt:

'Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid' (of: 'er afstand van nemen'; 2 Timotheüs 2:19).

'In een groot huis nu zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden; **en sommigen** wel tot eer, **maar anderen** tot oneer.



Als dan **iemand zich van deze vaten reinigt**, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor de Meester, tot alle goed werk toebereid'. (2 Timotheüs 2:20-21)

Allereerst gaat het erom, dat we ongerechtigheid in ons eigen leven veroordelen, belijden en wegdoen. Maar vervolgens gaat het ook om andere personen, want het Griekse woord duidt letterlijk op 'je weg-reinigen van...' mensen die aan ongerechtigheid vasthouden.

- In 1 Korinthe 5:7 gaat het om een individuele persoon die in zonde leeft. Als de Korinthiërs een 'nieuw deeg' wilden zijn, dan was er geen andere manier dan het zuurdeeg weg te vegen, uit te zuiveren, d.w.z. afstand te nemen van die persoon en de gemeenschap af te breken (gemeentelijke tucht).
- In 2 Timotheüs 2:21 vinden we de omgekeerde situatie: omdat het niet langer mogelijk is om het kwaad rondom mij weg te doen, moet ik mij helaas zelf afzonderen van de vaten tot oneer, en kan ik niet langer gemeenschap met hen hebben. Alleen op deze manier zal ik een 'vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor de Meester, tot alle goed werk toebereid'.



-  echte gelovigen
-  'Christenen' die leven in leerstellige of morele ongerechtigheid
-  ongelovige mensen die zich alleen maar 'christen' noemen



Optie 2:

De eenheid tot uitdrukking brengen door 'afschieding van ongerechtigheid'

'Jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart'. (2 Timotheüs 2:22)

Resultaat



Dit is een opdracht om menselijke gedachten te verlaten. Je mag het delen met gelovigen om je heen. Dit beeld laat het mooie eindresultaat zien dat tot stand komt als we ons afscheiden van ongerechtigheid en de gemeenschap zoeken met allen die de Heere aanroepen uit een rein hart. De weg daar naar toe in alle liefde en nederigheid wordt later in een extra uitleg vanaf pag. 44 beschreven.

Vergelijking met het Bijbelse begin



Eén rondom de Heere Jezus!

'Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.'
(Mattheüs 18:20)

'Omdat u uw zielen hebt gereinigd door de gehoorzaamheid aan de waarheid, tot ongeveinsde broederlijke liefde, hebt elkaar vurig lief uit een rein hart.'
(1 Petrus 1:22)

Optie 2:

De eenheid tot uitdrukking brengen
afscheiding van ongerechtigheid'

DUS IS HET OOK VANDAAG NOG MOGELIJK OM DE EENHEID VAN DE GEMEENTE RONDOM DE HEERE JEZUS TOT UITDRUKKING TE BRENGEN



En nu ...

**'Want waar twee of drie
vergaderd zijn in Mijn Naam,
daar ben Ik in het midden van hen'.**

(Mattheüs 18:20)



**'Jaag naar gerechtigheid, geloof,
liefde en vrede met hen die de Heere
aanroepen uit een rein hart'.**

(2 Timotheüs 2:22)



Wat moeten we
doen om de Bijbelse
eenheid te beleven?



'Maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf'

(Filippi 2:2-3).

EXTRA UITLEG



Wat moeten we doen om de eenheid van de Gemeente tot uitdrukking te brengen?

'Voor alles, hebt vurige liefde tot elkaar, want liefde bedekt een menigte van zonden'.
(1 Petrus 4:8)

Het Woord van God zegt:

1. Afstand nemen van je eigen ongerechtigheid door die aan God te belijden

📖 'Als **wij** onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid'. (1 Johannes 1:9)

📖 'Doe **eerst** de balk uit **uw oog** weg, en dan zult u helder zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen'. (Mattheüs 7:5)

2. Onder vier ogen met mijn broeder/zuster spreken om hem/haar te helpen afstand te nemen van ongerechtigheid.

📖 'Broeders, zelfs als iemand door een overtreding overvallen wordt, brengt u die geestelijk bent zo iemand terecht **in een geest van zachtmoedigheid**, ziende op uzelf, opdat ook u niet in verzoeking komt'. (Galaten 6:1)

📖 'Als nu uw broeder tegen u zondigt, ga heen, overtuig hem **tussen u en hem alleen**; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen'. (Mattheüs 18:15)

3. Als mijn broeder/zuster niet wil luisteren, spreek dan samen met een of twee anderen met hem/haar om hem/haar te helpen zich te reinigen van het kwaad.

📖 'Als hij echter niet luistert, neem **nog een of twee met u mee**, opdat door de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat'. (Mattheüs 18:16)

📖 'Als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, **hebben wij gemeenschap met elkaar**, en het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde'. (1 Johannes 1:7)

Wat moeten we doen om de eenheid van de Gemeente tot uitdrukking te brengen? (vervolg)



Het Woord van God zegt:

4. Als iemand niet luistert, maar blijft volharden in zijn zondige leven, heeft de gemeente geen andere keus dan de gemeenschap met zo iemand te beëindigen.

📖 'Als hij echter **hun geen gehoor geeft**, zeg het aan de gemeente; als hij echter ook de gemeente **geen gehoor geeft**, laat hij voor u zijn als de heiden en de tollenaar'. (Mattheüs 18:17)

📖 'Weet u niet, dat een beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? **Zuivert het oude zuurdeeg uit**, opdat u een nieuw deeg bent; u bent immers ongezuurd'. (1 Korinthe 5:6-7)

📖 'Oordeelt u niet hen die binnen zijn? Maar hen die buiten zijn, zal God oordelen. **Doet de boze uit uw midden weg**'. (1 Korinthe 5:12-13)

📖 'In alles hebt u bewezen **zelf rein te zijn in deze zaak**'. (2 Korinthe 7:11)

5. Als een groep/kerk zich van andere Christenen afzondert door een eigen selectie van 'waarheden' of leringen, of door het invoeren van onbijbelse godsdienstige gebruiken, en op deze manier een eigen 'kerk' creëert (voorbeelden: aangestelde voorgangers, ledenlijst – alsof lid zijn van de ene Gemeente van God niet genoeg is), dan is de weg tot herstel dat je je samen afwendt van dit kwaad en terugkeert naar het Woord van God en eenvoudigweg samenkomt rondom de Heere Jezus.

📖 'Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: **Ik** ben van Paulus, **ik** van Apollos, **ik** van Kefas, en **ik** van Christus'. (1 Korinthe 1:12)

📖 'Is **Christus gedeeld?**' (1 Korinthe 1:13)

📖 'Waarom onderwerpt u zich ... aan inzettingen ... naar de **geboden en leringen van de mensen?**' (Kolosse 2:20-22)

📖 'Want waar twee of drie vergaderd zijn **in Mijn Naam**, daar ben Ik in hun midden'. (Mattheüs 18:20)

Wat moeten we doen om de eenheid van de Gemeente tot uitdrukking te brengen? (vervolg)



Het Woord van God zegt:

6. Als een groep Christenen zich niet samen wil afzonderen van kwaad, dan heb ik geen andere keus dan mij persoonlijk van hen af te zonderen en gemeenschap te zoeken met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart, om zo de eenheid van de Gemeente rondom de Heere Jezus tot uitdrukking te brengen.

 'Laat ieder die de Naam van de Heere noemt, zich **onttrekken aan ongerechtigheid ... en jaag naar** gerechtigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart'. (2 Timotheüs 2:19,22)

 'Want welk deelgenootschap hebben gerechtigheid en wetteloosheid? ... Daarom, **gaat weg uit hun midden** en scheidt u af, zegt de Heere ... en **Ik zal u tot Vader zijn**, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige'. (2 Korinthe 6:14,17-18)

 'Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij **onzelf reinigen** van alle bevlekking van het vlees en van de geest, en de heiligheid volbrengen in de vrees van God'. (2 Korinthe 7:1)

Voor iedere gedachtewisseling, elke beslissing en iedere handeling van punt 1 t/m 6 is intensief gebed nodig; het zal alleen tot zegen zijn, als het in echte liefde, zachtmoedigheid, geduld en nederigheid gebeurt.

HEERE
JEZUS
CHRISTUS

En hoe zal
het in de
hemel zijn?



'... evenals ook Christus de Gemeente heeft liefgehad en Zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, haar reinigend door de wassing met water door het Woord, opdat Hij de Gemeente voor Zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn'.

(Efeze 5:25-27)



De volgende stap

Misschien heb je deze brochure gelezen als:

- een lid van een 'kerk'?
- een voorganger, een oudste of een diaken?
- een gelovige die alleen staat omdat je teleurgesteld bent door de 'kerken' die je kent?
- iemand die er eenvoudig naar verlangt om andere gelovigen te ontmoeten die oprecht samenkomen rondom de Heere Jezus?

Wat moet je doen als je ontdekt hebt dat er in feite maar één Gemeente is en dat je vandaag de dag de eenheid van die ene Gemeente nog steeds tot uitdrukking kunt brengen?

- Overweeg biddend en door het bestuderen van Gods Woord wat jouw verantwoordelijkheid voor het aangezicht van God is in de omstandigheden waarin je je bevindt.
- Denk na over de leerstellingen en gebruiken van de plaats waar je samenkomt, en wees gehoorzaam aan Gods gedachten in plaats van aan de gedachten van mensen.
- Zoek gemeenschap met andere gelovigen die er ook naar verlangen om samen te komen rondom de Heere Jezus.
- Geef aan je broeders en zusters door wat de Heere je laat zien, zodat ook zij eenheid kunnen beleven!



'Want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid'. (Psalm 133:3)



'Ik vraag niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, **opdat zij allen één zijn**, zoals U, Vader, in Mij en Ik in U, opdat ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.

————— (Johannes 17:20-21) —————

AANBEVELING

Als u/je meer wilt lezen over dit thema, kijk dan op onze website www.debijbelvoorjou.nl voor gratis artikelen en audio-bestanden.

Ook willen we graag de volgende boeken aanbevelen:

- Michael Hardt: *Gemeente-zijn vandaag?* [kort, eenvoudig]
- André Gibert: *De Gemeente volgens Gods gedachten* [uitvoeriger]
- Raymond K. Campbell: *De Gemeente van de levende God* [gedetailleerd]

**‘... onze grote God en Zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons
gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf
een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken’**

(Titus 2:13-14)

contact

Graag mag je ons opbellen of een email sturen; we zien ernaar uit!



C O N T A C T

info@debijbelvoorjou.nl

ISBN 978 90 5907 4804

